

Gebed tot Maria.

Lieve Vrouwtje, hoor eens even;
Luistert U eens goed naar mij!
Ik wil zo graag voor Jezus leven,
En... van U houden zoals Hij.
Laat mij door Hem, in Hem leven,
Als ik bid of speel of leer:
Wil mij elke dag na deze geven
Uw Zoon, mijn Hostie, Moeder teer.
Ja, Gij Maria moet mij leiden
Bij alles, wat ik doe of denk:
Gij moet mijn hart zo toebereiden.
Dat ik 't steeds aan Jezus schenk.

Ave Maria.

Gerard van Elslander

Nadruk verboden



Imprimé en Hollande

J. Duchêne

Printed in Holland

Herinnering.

In het jaar 1955 op de dag,
 waarop
„Onze Moeder de H. Kerk”
De Hemelvaart van Gods Zoon
 herdacht,
 heb ik,

Henny Vollenbroek,

voor het eerst in mijn leven

Jezus Christus

onder de gedaante van een kleine

Blanke Hostie

in mijn jongenshart ontvangen.

Deo Gratias.

Roermond, 19 Mei 1955

Gebed tot Jezus.

*

Zegen mij
O Goede Jezus
en bewaar in mij Uw genade
heel mijn leven.
Zegen alstublieft ook
mijn lieve ouders,
mijn broertjes en mijn zusje
en allen, die mij liefhebben
of enig weldoen
in Uw Naam.
Neem in Uw veilige hoede
alle mensen, wier welzijn mij ter
harte moet gaan.
of voor wie ik
verplicht ben te bidden.
Doe dat Jezus.

Amen.